

Gemensam uppgift under Ordkonstveckan 18-24.3.2019

”Hemligheternas portal”



Eleverna ligger på rygg på golvet. Uppmana dem att blunda medan **du läser upp följande text:**

Det är lördag. Det är morgon. Du ligger i din säng. Det är varmt och skönt. Fåglar kvittrar utanför ditt fönster. Du har sovit tillräckligt länge. Du är utvilad.

Du sätter dig upp i sängen. Du sträcker på dig. Du går till köket. Du äter din favoritfrukost.

Du tar på dig din jacka. Du går ut. Du går över en äng. Du kommer till en skog. Du går i skogen. Du hittar en stig som du aldrig sett förut. Du börjar följa denna stig. Den är skön att gå på. Först är stigen ganska krokig, men efter en stund blir den väldigt rak. Och bred. Nu är stigen en väg.

Du går längs den raka vägen och ser så småningom en borg framför dig. Borgens dörr står på glänt. Du går in i borgen.

Du går längs en lång korridor. Korridorens väggar är gula. Du hittar en trappa. Du går ner för trappan. Du går längs en korridor. Korridorens väggar är gröna. Du hittar ännu en trappa. Du går ner för trappan. Du går längs en korridor. Korridorens väggar är lila.

Plötsligt träffar du ett barn. Barnet sitter på en pall i den lila korridoren och dinglar med benen. Barnet ler mot dig. Hen håller fram en nyckel.

”Ta nyckeln och öppna dörren som du snart kommer att ha framför dig. Dörren är portalen. Öppna portalen och gå in så får du uppleva hemligheten.”

Du tar nyckeln och vinkar hejdå till barnet. Du går vidare. Du vänder till höger och sedan till vänster. Nu har du en dörr framför dig. Portalen!

Du känner nyckeln i din hand. Du för in nyckeln i nyckelhålet. Den passar precis. Du vrider om nyckeln. Dörren öppnas med ett klick.

Du skuffar upp dörren och går in i portalen. Sugs du iväg? Åker du långt bort? Var hamnar du? Vad ser du? Träffar du någon? Och vad är hemligheten?

Fortsätt prata till eleverna:

”Ligg kvar. Fortsätt blunda. Fantisera vart du kommer via portalen. Vad är det för hemlighet du får uppleva?”

Ge eleverna tid att fantisera. Ge dem eventuellt stödfrågor.

”Har du kommit till ett annat land? Ett fantasiland? Vad finns där? Var ser du? Landskap? Människor? Djur? Hör du någonting? Säger någon någonting? Vad är hemligheten?”

Ordkonstläraren delar ut ett papper med en pratbubbla på varje liggande elev

”Jag sätter ett papper på dig nu.”

Sedan får eleverna öppna ögonen och sätta sig vid en skrivplats.

Nu ska eleverna skriva i pratbubblan och fortsätta på den text som börjar så här

”Jag öppnade portalen med nyckeln. Jag kom till...”

Yngre elever kan välja att rita i stället för att skriva!

Fotografera gärna pratbubblorna och publicera dem på instagram med följande hashtaggar:
#ordkonst #ordkonstveckan #sanataide #sanataideviikko #hemligheternasportal

Jag öppnade portalen med nyckeln. Då kom jag till...